

Catherine Keyl



Transparantie

Afgelopen avonden ademloos naar twee documentaires van Cees Grimbergen over de pensioenfondsen zitten kijken. Zelden zo misselijk geworden van het gebruik van het woord 'transparantie'.

Transparantie betekent doorzichtig, helder. Nou, één ding is duidelijk: pensioenfondsen zijn niet helder over de manier waarop ze hun geld beleggen en met wie ze in zee gaan en waarom. En beleggingsfondsen al helemaal niet.

Ze spreken een voor normale zielen ondoorgrondelijke taal. Reden om na drie zinnen af te haken. Bizar zoals de menselijke geest werkt. We winden ons op over iemand die steunfraude pleegt voor 500 euro, maar als het om miljarden gaat laten we het zitten.

Even een voorbeeld uit het programma: pensioenfonds Meubel 'verhuisde' in 2008 1,2 miljard van de ene vermogensbeheerder naar de andere. Lehman Brothers was de 'verhuizer'. Lehman ging failliet en 300 miljoen was onvindbaar. Meubel heeft hard gevochten om 20 miljoen terug te krijgen, maar ze wilden

Er is nooit een bankier gestraft

Cees niet zeggen welke kosten daarmee gepaard gingen. Aangezien consultants en advocaten in die branche 1100 euro per uur (!) rekenen, zal er wel niet veel over zijn. Overigens werd er wel 44 miljoen aan bonussen uitgekeerd bij Lehman na het faillissement. Natuurlijk.

Het ABP startte een rechtszaak waarin naar voren kwam dat er door de Amerikaanse bank Goldman Sachs gefraudeerd was. De pers pikte het niet op. Wie werd er gestraft? Niemand. Er is nog nooit een bankier gestraft. Je gelooft het niet.

Investerders stoppen pensioengeld in een project waarvan ze van te voren weten dat de waarde naar beneden gaat om via een omweg toch weer zelf geld te kunnen verdienen.

Het meest ontluisterend was wel de rol van de vakbondsmensen. Cees moest ze vertellen dat pensioenfondsen beleggen in belastingontwijking. Ze wisten van niks. Ook daar corrumpeert een vette presentatievergoeding blijkbaar.

Wanneer gaat hier iemand tegen opstaan? Waarom heeft het Openbaar Ministerie geen initiatief genomen en na de ABP-zaak de bankiers die zich amoreel gedroegen, gewoon opgepakt als criminelen, wat ze eigenlijk zijn?

Het kan toch niet waar wezen dat een klein groepje mensen extreem rijk wordt ten koste van hardwerkende, eerlijke mensen, en dat wij dat gewoon laten gebeuren?

Amoreel gedrag van bankiers moet strafbaar gesteld worden. Ze beleggen tenslotte met geld van andere mensen en wanen zich superieur zonder enige reden.